

1. Fietstocht van ongeveer 22 km.

Kenmerken: Door Garderen, over Drie, langs de Ermelose schaapskooi en langs kasteel Staverden.

Samenvatting: Knooppunten 97, 79, 96, 11, 83, 67, 86, 01, 61, 60 en 59.

Routebeschrijving: Fiets de oprijlaan van het hotel af, ga linksaf de smalle Speulderbosweg op, ga de eerste weg links (Buurtweg) en ga einde weg links (Kruipad). Ga rechtdoor en volg knooppunt 97 (3 km.), dwars door het geweldig mooie Speulderbos.



Het Speulderbos is een van de oudste bossen van Nederland, met erg mooie oude stukken beukenbos, waar bomen oud mogen worden en gewoon mogen volgroeien met tonderzwammen. Waar mensen niet ingrijpen en de natuur zijn gang mag gaan. Dan zien we dat de natuur daar op een geweldig mooie manier reageert, met een ongeëvenaarde soortenrijkdom aan mossen, korstmossen, paddenstoelen en zwammen. Rechts van het fietspad ziet u een bewerkte oude beuk met omhoogklimmende mieren, daarna links een beuk met een grote tor. Geniet van het bos, over een mooi fietspad dwars door het Speulderbos.

Bij knooppunt 97 moet u rechtdoor naar 79 (1.7 km.). U kunt hier ook even naar links. Daar staat het Boshuis Drie.

Bij 79 rechtsaf en via 96 en 11 naar 83 (2.6 km) U passeert de schaapskooi van de Ermelose heide. Als de schapen niet binnen staan, zijn ze op pad. U kunt ze dan op de heide met de herder en de honden zien. Het fietspad loopt over de Ermelose heide met af en toe een klimmetje. Steek voorzichtig de drukke Flevoweg over.



Van 83 gaat u via 67 naar 86 (2.5 km). U komt langs kasteel Staverden. Staverden is de kleinste stad van Nederland met ong. 70 inwoners. Het is sinds 1963 in eigendom bij het Geldersch landschap, die het geheel in 2003 gerestaureerd heeft. Het loont de moeite hier even af te stappen en een wandeling te maken langs de witte pauwen en door de kasteeltuin. De witte



pauwen is het handelsmerk van Staverden en u vindt afbeeldingen overal rond het kasteel terug. Een aantal lange witte staartveren van de pauwen worden, na de rui, bezorgd bij het gemeentehuis van Ermelo en het provinciehuis van Gelderland in Arnhem. Dat is een traditie, die al ong. 650 jaar bestaat. Het was een afspraak tussen de Hertog van Gelre en de kasteelheer van Staveren. In ruil voor de witte pauwenveren kreeg Staverden destijds stadsrechten.



Van 86 gaat u naar 01 en dan naar 61 (5 km) over de mooie Uddelermeerweg. Aan de luiken van de boerderijen, waar de Geldersche roos op staat, kunt u zien dat de eigenaar het Geldersch landschap is.

Van 61 naar 60 (0,5 km) en over een prachtig fietspad, met rechts de Houtdorper heide en links een militair oefenterrein, naar 59 (3 km). Bij 59 fietst u even rechtdoor, einde links, eerste rechts en dan rechtsaf over de Speulderbosweg terug naar het hotel.



