

1

# Achtje langs droombomen

Start Knooppunt 34  
Paralelweg Wolfheze

Digitale Route



BILDERBERG



**30  
KM**

In de omgeving van Renkum heb je bomen om van te dromen! Met dit achtje bewonder je aan weerszijden van Renkum de mooiste bomen en ontrafel je spookachtige mysteries.

Als je door de Wolfhezerheide bent gefietst, moet je bij knooppunt 34 zeker even op zoek naar de Wodanseiken. Deze kronkelende eiken zijn niet bijzonder groot, maar wel heel oud. Naar schatting wel 400 tot 600 jaar! Ze behoren tot de bekendste bomen van Nederland en er gaan mysterieuze verhalen rond over deze bomen. Zo geloofde men vroeger dat de Noorse goden Wodan en Thor in de bomen woonden. Elke zomer gingen lokale bewoners met kruiwagens vol eten en drinken naar de bomen toe om speciale doopdiensten te houden. Maar er zou ook nog altijd een brandende schaapsherder over de heide ronddwalen...

Ook in het Bennekomse Bos kom je oude bomen tegen. Er staan veel grove dennen die meer dan een eeuw oud zijn. Maak je avontuur compleet met een bezoek aan het Renkums Beekdal. Door de kabbelende beekjes door het bosrijke landschap lijkt het wel of je in een sprookjesbos bent belandt.



# Knooppunten





# Kaart

