

5. Fietstocht van ongeveer 36 km.

Kenmerken: Door de bossen naar Kootwijk, radio Kootwijk met het oude zendstation.

Samenvatting: Knooppunten 13, 58, 81, 71, 19, 40, 41, 24, 38, 62, richting 60. Pas op: U hoeft niet tot aan 60, maar u gaat op de kruising Koesteg-Meervelderweg linksaf. U ziet daar de molen van Garderen. Fiets langs de molen Garderen binnen

Routebeschrijving: Fiets de oprijlaan van het hotel af, ga linksaf over de smalle Speulderbosweg. Aan het einde, voor de kerk, even scherp naar rechts en dan linksaf Garderen in naar knooppunt 13. Van 13 naar 58. Links is de oude kerk van Garderen. Volg nu de bordjes met nummer 81. U fietst langs de prachtige molen van Garderen, waarin het VVV is gevestigd.



U volgt steeds knooppunt 81. Nadat u de provinciale weg overgestoken bent, (de Rode Zanden) ziet u rechts eerst een mooi oud boswachtershuisje, dan een voormalige werkschuur van SBB, nu ook verbouwd als woning en dan weer een mooi oud boswachtershuisje. Via een mooi bochtig fietspad komt u bij een tunneltje onder de A1 en steekt verderop de spoorlijn Amersfoort-Apeldoorn over. Van 81 naar 71. U komt door het dorpje Kootwijk (270 inwoners) met wat horeca gelegenheden en een prachtig eeuwenoud kerkje.



Het kerkje is te klein voor een consistoriekamer (een ruimte waar de predikant met de kerkenraad voor en na de dienst samenkomen). Daarvoor wordt de oude schaapskooi achter het kerkje gebruikt. De predikant loopt dan, met de kerkenraad, buitenom naar het kerkje.

Van 71 via 19 naar 40. U fietst langs het schietterrein van de legerplaats Harskamp, wat op sommige dagen goed te horen is.

Bij knooppunt 40 ziet u de 'Kathedraal' voor u opdoemen. Een imposant gebouw. Gebouwd om via de radio verbinding te maken met Indonesië. Destijds een waar revolutionair gebeuren. De bekende kreet 'Hallo, hier Bandoeng' is hiervan afkomstig. Enkele jaren geleden heeft Staatsbosbeheer de Kathedraal en alle gebouwen eromheen overgenomen van de PTT. Daarna zijn alle grove dennen verwijderd, zodat het weer een open vlakte is rondom het zendstation, net zoals vroeger.



Van 40 gaat u naar 41. Bij 41 loont het de moeite om even naar rechts te gaan, omdat daar de mooi gerestaureerde en in gebruik zijnde schaapskooi van Hoog Buurlo staat. De schaapskudde is te bezichtigen als ze niet op de heide aan het grazen is.



Van 41 naar 24 loopt de route naar beneden, langs de natuurbegraafplaats en een oude kapel. Net na de spoorwegovergang is een horeca gelegenheid, patatje Assel genoemd, waar u even af kunt stappen voor iets lekkers.

Bij 24 naar 38. Over een prachtig fietspad, langs oude beuken, waar de boomarter in huist, fietst u naar 62. Dan richting 60. Na een paar kilometer ziet u links de molen van Garderen. U kunt hier van de knooppunten route afwijken, door rechtstreeks naar de molen te fietsen. Na de molen langs de oude kerk en links Garderen in en terug naar het hotel.

