

#### 4. Fietstocht van ongeveer 30 km naar het KOOTWIJKERZAND.

**Kenmerken:** Door Garderen, over de Stoese hei, met een uitstapje naar het Kootwijkerzand.

**Samenvatting:** Knooppunten 58, 57, 94, 83, 79, 80, 10, 81, richting 71, bij informatiebord linksaf een bospad op. Na ong. 100 meter treft u het Kootwijkerzand met de nieuwe uitkijktoren aan. Terug naar 81 en via 58 terug naar het hotel.

**Routebeschrijving:** Fiets de oprijlaan van het hotel af, steek voorzichtig over en ga links. Ga dan bij knooppunt 58 linkss (Lage Boeschoterweg) naar knooppunt 57. Over een mooie zandweg, met links en rechts mooie landhuizen. Na de vijfsprong links een oud boswachtershuisje, waar nog steeds een boswachter van SBB woont. Daarna de oude schaapskooi van de buurtschap Boeschoten. Via 57 naar 94, 83 en 79. De eerste campings bij Voorthuizen dienen zich aan. 's Zomers is het hier druk. Via 79, 80 en 10 naar 81. U passeert het dorpje Stroe en fietst al snel de Stroese hei op.

Een prachtige hei met veel wild. De sporen van zwijnen en edelherten kunt u



makkelijk zien op de zandweg. Zij steken 's nachts over. Vooral langs het fietspad komen veel reptielen voor. Een flinke populatie adders, gladde slangen en hazelwormen worden hier door RAVON geïnventariseerd. Meestal zie je ze niet. Ze liggen

verscholen tussen de graspollen en onder de ook nog een populatie veldleeuweriken, boompiepers en boomleeuweriken.



heidestruiken. Deze heide telt roodborsttapuiten,

Bij 81 richting 71. U ziet op een gegeven moment

Staatsbosbeheer. Hierna, net voor een flauwe bocht naar links, ziet u links een informatiebord. Ga hier links het bospad op. Na een scherpe bocht naar rechts komt u op het Kootwijkerzand. Hier ziet u de uitkijktoren, die in het voorjaar van 2017 vernieuwd is. In de verte (ong. 3 km) ziet u het voormalige zendstation van radio Kootwijk, met links daarvan de oude watertoren. Het Kootwijkerzand is de grootste aaneengesloten zandverstuiving van Nederland, hoewel het dichtgroeit met het grijs kronkelsteeltje, een soort mos. Het wordt ook wel tankmos genoemd, omdat het waarschijnlijk meegekomen is met tanks, die in La Courtine (Frankrijk) geoefend hebben. Er wordt veel moeite gedaan om het Kootwijkerzand te laten stuiven.



Terug naar 81 en dan naar 58 (8 km.) Over een spoorlijn. Pas op: alleen als de spoorbomen open zijn: even snel links en rechts kijken. Dit is het langste stuk spoorlijn in Nederland, tussen Amersfoort en Apeldoorn van 40 km, waar geen tussen station is. Onder de A1 door en via een mooi slingerend fietspad komt u op De Rode Zanden. Langs een mooi gelegen boswachtershuisje en een verbouwde werkschuur, die verbouwd is en verhuurd wordt.

Oversteken, langs boerderij het Molentje en via smalle weggetjes terug naar Garderen. Bij knooppunt 58 gaat u linksaf terug naar het hotel.

